

# SỰ TRƯỞNG THÀNH THUỘC LINH

## PHẦN 1 : KHẢI TƯỢNG VỀ MỤC TIÊU CỦA CƠ ĐỐC NHÂN, SỰ TRƯỞNG THÀNH THUỘC LINH

### A. TẠI SAO CHÚNG TA CẦN KHẢI TƯỢNG VỀ MỤC TIÊU

1. Phi-líp 3:14 — Chúng ta cần thấy mục tiêu mà chúng ta nhắm tới trong đời:

a. Chúng ta nhắm đời sống chúng ta như mũi tên. Tội lỗi nghĩa là trật mục tiêu. Rô-ma 3:23.

b. Chúng ta phải chạy cuộc đua và chiến thắng, hoàn tất mục đích của Chúa cho đời sống chúng ta. 2 Ti-mô-thê 4:7-8.

2. Châm ngôn 29:18 - không có Khải tượng chúng ta bị hư mất, chúng ta không kỷ luật và không kiểm chế. Khải tượng thúc đẩy chúng ta và mang lại chúng ta hướng đi.

a. Những vận động viên được thúc đẩy và tập luyện để thắng cuộc đua, 1 Cor 9:24-25.

b. Những chiến sĩ chịu kỷ luật và chuẩn bị cho cuộc chiến, 2 Ti-mô-thê 2:3-4.

### B. CHÚNG TA CẦN LINH KHẢI THỊ

1. Ê-phê-sô 1:17 Linh Khải thị là sự Khải thị của Thánh Linh.

2. Ê-phê-sô 3:3-5, 1:18. Linh Khải thị bày tỏ sự mầu nhiệm của Chúa.

3. 1 Cor 2:9-10. Chúng ta không thể thấy nhiều điều Đức Chúa Trời chuẩn bị trừ khi Chúa bày tỏ.

4. Ê-phê-sô 1:15-18 Phao-lô cầu nguyện cho tín hữu Ê-phê-sô được nhận linh Khải thị. Người Ê-phê-sô là những người Ngũ Tuần (Công vụ 19:1,6) nhưng Phao-lô biết họ cần thêm!

5. Châm ngôn 25:2. Để lớn trong Nước Chúa, hãy tìm kiếm bí mật của Chúa bởi linh Khải thị. 1 Phi-e-rơ 1:10-11

### C. KHẢI TƯỢNG VỀ ƠN KÊU GỌI CAO CẢ ĐẾN SỰ TRƯỞNG THÀNH THUỘC LINH LÀ GÌ?

1. Sự kêu gọi chúng ta: được biến hoá theo ảnh tượng của Con Ngài. Rô-ma 8:29.

1 Giăng 3:2. Chúng ta sẽ giống như Ngài.

1 Cor 1:26-27. Chúa Cứu Thế ở trong anh em là hy vọng về vinh hiển.

Hê-bơ-rơ 2:10 Chúa Cha sẽ đem nhiều con đến vinh hiển.

***Ôn gọi cao cả của Cơ đốc nhân là Chúa Cứu Thế ở trong chúng ta sẽ đẩy lên và biến hoá chúng ta theo ảnh tượng của Ngài. Chúng ta sẽ trở thành con trưởng thành đến sự vinh hiển.***

Mục tiêu chúng ta lớn hơn là được cứu khỏi hoả ngục, lên thiên đàng, có chức vụ thành công hay cai trị trong ngàn năm bình an. Chúng ta cần khái tượng đúng!

2. Chúng ta chưa thấy lời này được ứng nghiệm - ấy là hy vọng của Cơ đốc nhân. Rô-ma 5:2, 1 Giăng 3:2-3.

3. Điều này là mục đích đời đời của Cha.

a. Trước sự sáng tạo - chúng ta được định trở nên con, Rô-ma 8:29; Ê-phê-sô 1:4-5.

b. Ban đầu - Adam được tạo dựng làm con của Chúa. Sáng thế ký 1:26, Lu-ca 3:38.

c. Lịch sử quá khứ - Người Do-thái và dân ngoại được gọi là con cái Chúa. Rô-ma 9:24-26.

d. Bây giờ - chúng ta là con cái Chúa, sẽ trở nên giống Chúa Giê-su. 1Giăng 3:1-2.

Trong tương lai đời đời - tất cả những người chiến thắng là con cái Chúa. Khải huyền 21:7.

4. Chúa Giê-su luôn luôn hiện hữu trước, Phi-líp 2: 9-11

a. Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời từ lúc mới sinh. Giăng 1:14; Lu-ca 1:34-35.

- Chúng ta trở nên con cái Chúa qua sự nhận làm con nuôi. Ê-phê-sô 1:5; 2Côr 5:21.

b. Chúa Giê-su vô tội từ lúc mới sinh. Lu-ca 1:35; 2Côr 5:21.

- Chúng ta thừa hưởng máu ô tội của A-đam tổ phụ chúng ta. Rô-ma 5:12; Thi thiên 51:5.

c. Chúa Giê-su là Con sanh đầu nhất trong hết thảy người con. Rô-ma 8:29

- Chúng ta là em của Ngài.

d. Chúa Giê-su từ trời xuống đất. Giăng 3:13.

- Chúng ta từ trời xuống đất. 1Cor 15:49

## **D. KHI NÀO CHÚNG TA ĐƯỢC BIẾN HOÁ THEO ẢNH TƯỢNG CỦA CHÚA?**

1. Bản chất của Chúa ở trong đời sống chúng ta khi chúng ta được cứu rỗi hay tái sanh. Đây là lúc chúng ta nhận của đặt cọc. Ê-phê-sô 1:13-14.

2. Bản chất của Chúa tăng trưởng khi đời sống cơ đốc nhân chúng ta trưởng thành. 2Phi-e-rơ 1:4; Rô-ma 8:29-30. Hê-bơ-rơ 2:10; Ê-phê-sô 3:17-19.

3. Các thánh ở thiên đàng đã bước vào sự ứng nghiệm một phần. Hê-bơ-rơ 12:23, tâm linh họ trọn vẹn, nhưng thân thể họ chưa được phục sinh.

4. Nhiều cơ đốc nhân sẽ bước vào sự đầy trọn hơn trước khi Chúa Cứu Thế trở lại lần thứ hai.

Rô-ma 8:19-22:

Rô-ma 8:23. Chúa Cứu Thế hình thành trong chúng ta. Ga-la-ti 4:19.

Khải huyền 12:1-2 : hội thánh sẽ quặn thắt. Ê-sai 66:8

5. Tất cả cơ đốc nhân sẽ trở thành con vinh hiển lúc sống lại.

a. Lu-ca 20:35-36.

b. Rô-ma 1:4

c. Rô-ma 8:23 Quyền làm con đầy trọn bao gồm sự cứu chuộc thân thể,

d. Các con cái Chúa khác nhau sẽ bước vào mức độ vinh hiển khác nhau.

1. Chúa Giê-su sẽ chiếu sáng Giê-ru-sa-lem mới. Khải huyền 21:23

2. Các thánh đồ sống lại sẽ có vinh hiển khác nhau. 1Côr 15:41-42. Đa-ni-ên 12:2-3.

e. Các con cái Chúa khác nhau sẽ bước vào các mức độ uy quyền khác nhau. Khải huyền 20:4&6.

1. Chúa Giê-su sẽ cai trị các nước như Vua trên muôn vua. Khải huyền 19:11-16.

2. Một số sẽ cai trị các nước. Khải huyền 2:26-27. Đa-vít sẽ cai trị dân Y-sơ-ra-ên. Giê-rê-mi 30:9; Ê-xê-chi-ên 37:24-25.

3. Một số sẽ cai trị các tỉnh. Ma-thi-ơ 19:28,

4. Một số sẽ cai trị các thành phố. Lu-ca 19:16-19.

6. Phần thưởng khác ở thiên đàng.

a. Lâu đài. Giăng 14:2

b. Mỡ niệm. Khải 2:10 (mỡ sự sống), 1 Tê 2:19 (mỡ vui mừng); 2 Ti-mô-thê 4:8 (mỡ Công chính), Khải huyền 4:10 (các trưởng lão ném mỡ xuống). Khải huyeng 19:12 (nhiều mỡ). Khải huyền 3:11 đừng để ai cất mỡ của bạn!

c. Các ngài. Khải 3:21; 20:4; 4:4.

d. Áo. Khải 19:8; Áo của thầy tế lễ Y-sơ-ra-ên (Xuất 28) bày tỏ thứ bậc & chức vụ.

7. Ở thời đại tương lai.

Trong thời đại tương lai, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục lãnh đạo dân sự Ngài. Ê-phê-sô 2:7; Khải 21:7.

## **PHẦN II.**

### **LÀM SAO CHÚNG TA ĐẠT ĐẾN SỰ TRƯỞNG THÀNH THUỘC LINH?**

#### **A. CHÚNG TA CẦN LINH KHÔN NGOAN**

1. Ê-sai 11:2; Khải huyền 5:6, Bảy linh của Chúa là bảy sự xúc dầu của Đức Thánh Linh.

2. Cần khôn ngoan để thông giải & áp dụng Khải thị, để biết cách hoàn thành kế hoạch của Chúa

a. Đền tạm Môi-se.

1. Xuất 25:1,8,9,40 Môi-se nhận Khải thị về khuôn mẫu của đền tạm.

2. Xuất 31:1-6; 28:3. Bết-sa-lê-ên và những người khác có linh khôn ngoan để xây đền tạm theo khuôn mẫu Môi-se.

b. Được giải cứu khỏi bảy năm đói kém.

1) Sáng 41:15

2) Sáng 41:25-39

c. Sách Ê-phê-sô

1). Chương 1-3. Linh Khải thị bày tỏ những gì Chúa Cứu Thế đã làm cho chúng ta.

2). Chương 4-6. Linh khôn ngoan bày tỏ những gì chúng ta có thể làm trong Chúa Cứu Thế.

d. Ê-phê-sô 1:17-18. Hy vọng về sự kêu gọi - cần linh khôn ngoan và linh

khải thị để chúng ta có thể vừa thấy (bởi Khải thị) và vừa bước vào (bởi khôn ngoan).

e. Cô-lô-se 1:27 Chúa Cứu Thế ở trong anh em, hy vọng về vinh hiển.

1). Cô-lô-se 1:26-27 Chúng ta cần linh khôn ngoan để thấy hy vọng.

2). Cô-lô-se 1:28 chúng ta cần linh khôn ngoan để bước vào sự ứng nghiệm.

f. Thi thiên 119:105. Lời Đức Chúa Trời

1). Qua linh Khải thị là ánh sáng cho đường lối chúng ta, Khải tượng tương lai.

2). Qua linh khôn ngoan là ngọn đèn cho chân chúng ta, giúp đỡ đời sống hiện tại.

3. Linh khôn ngoan được ban cho kẻ cầu nguyện:

a. Sa-lô-môn xin sự khôn ngoan. 1 Các-vua 3:5 & 9-12; 4:29-34.

b. Giảng 1:5, Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan rộng rãi cho những ai xin

c. Châm 1:20-23. Linh khôn ngoan đổ trên những người quay trở lại.

4. Linh khôn ngoan được ban cho những người chuẩn bị đời sống.

a. Giô-suê có linh khôn ngoan truyền ban cho ông. Phục 34:9; Dân 27:15-23.

b. Lĩnh vực cá tính chúng ta cần chuẩn bị: kính sợ Chúa. Thi 111:10; Châm 2:7; Châm 11:2; Châm 29:15; Châm 13:10; Châm 13:20; Xem Gia-cơ 3.17.

## **B. BIỂU ĐỒ KINH THÁNH DẠY CHÚNG TA BƯỚC VÀO SỰ TRƯỞNG THÀNH.**

Mỗi giai đoạn dạy chúng ta cách để bước vào những giai đoạn trưởng thành. Nhưng bạn không thể hoàn tất song song giữa các giai đoạn. (1 Giảng 2:12-15)

## **C. CHÚNG TA CHUẨN BỊ QUA SỰ PHÁT TRIỂN ĐỨC TÍNH**

1. Nếu chúng ta có hy vọng trở nên giống Chúa Cứu Thế, chúng ta phải tẩy sạch chính mình. 1Giăng 3:2-3.

2. Chúng ta được gọi dự phần bản chất của Chúa. 2 Phi-e-rơ 1:3-4 & 5-7.

a. Đức tin - là nền tảng của đời sống Cơ đốc nhân. Rô-ma 5:1-2, Hê-bơ-rơ 6:1.

b. Mỹ đức - ước ao sống theo tiêu chuẩn đạo đức toàn hảo. Đa-ni-ên 1:8. Sam-sôn có đức tin nhưng không thêm mỹ đức vào sự phát triển đức tính nên ông sa ngã. Các quan xét 16:16-21; 2 Phi-e-rơ 1:9-10.

c. Tri thức - khiến chúng ta hiểu cách sống đời sống tin kính trong mọi hoàn cảnh. 1 Cor 1:9-10. 2 Phi-e-rơ 1:10.

d. Tiết độ - chúng ta cần kỷ luật để áp dụng tri thức. 1 Côr 9:25. Chúng ta biết điều đúng nhưng không kỷ luật để làm theo. Đó là chỗ Sa-lô-môn thất bại. Truyền đạo 2:10; 1 Các vua 11:1-4.

e. Sự kiên nhẫn - khiến chúng ta tiếp tục tiết độ. Hê-bơ-rơ 12:1, Ga-la-ti 6:6:6-7; Hê-bơ-rơ 10:36.

f. Sự tin kính - Đem chúng ta đến đời sống nội tâm bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng ta sẽ gặt mùa gặt sự sống và thánh khiết. 2 Ti-mô-thê 3:5.

g. Lòng yêu mến anh em. Đức tính tin kính phải bày tỏ trong việc giúp đỡ người khác. Rô-ma 12:10.

h. Yêu thương (agape) - những bước này đem chúng ta trở nên biến hóa giống đức tính của Đức Chúa Trời. 1 Giăng 4:8.

## **D. CHÚNG TA PHẢI ĐƯỢC KÊU GỌI, ĐƯỢC CHỌN LỰA VÀ TRUNG TÍN. KHẢI HUYỀN 17:14.**

**1. ĐƯỢC KÊU GỌI.** Đức Chúa Trời tạo dựng mọi sự sống có kế hoạch & mục đích. Có sự kêu gọi chung (Ê-phê-sô 4:4) và sự kêu gọi đặc biệt (1Cor 12:12- 27). Làm sao Chúa bày tỏ cho chúng ta biết chúng ta được kêu gọi đặc biệt làm gì?

a. Chúng ta phải tìm kiếm Chúa. Ê-phê-sô 1:16-18; 1 Côr 2:9-10. Châm 15:2; Ma-thi-ơ 7:6.

b. Đức Chúa Trời có thể phán trực tiếp với chúng ta. Lời nói (Giê-rê-mi 1:4,5), giấc mơ (Sáng 37:6-8), khái tượng (Ê-xê-chi-ên 1:1-3,14).

c. Người của Chúa thấy bạn có sự kêu gọi đặc biệt từ Chúa.

1. Sa-mu-ên với Đa-vít. 1 Sa-mu-ên 16:1,12,13.

2. Ê-li với Ê-li-sê. 1 Các vua 19:16,19-21.

3. Phao-lô với Ti-mô-thê. Công vụ 16:1-3.

d. Hoàn cảnh có thể giúp chỉ cho bạn thấy:

1. Lúc có nhu cầu. Ê-xơ-tê 4:14.

2. Công việc. Nê-hê-mi 1:11; 1Côr 15:46.

3. Ta-lâng. Châm ngôn 18:16.

4. Sự kêu gọi và cơ nghiệp của cha mẹ. Xuất 28:1.

5. Một ước muốn trong lòng. Thi thiên 37:4; 1Ti-mô-thê 3:1.

6. Tên có ý nghĩa tiên tri. 1Sa-mu-ên 25:25.

e. Ôn gọi của Chúa có thể bày tỏ cho một người thuộc bất kỳ lứa tuổi nào.

1. Sa-mu-ên được kêu gọi từ nhỏ. 1 Sa-mu-ên 3.

2. Đa-vít được gọi lúc còn trẻ. 1 Sa-mu-ên 16.

3. Nô-ê trên 500 tuổi lúc Chúa kêu gọi. Sáng thế ký 5:32; 6:9-14.

f. Ôn kêu gọi của Chúa thường bày tỏ tiệm tiến. Ê-sai 28:9-10; Châm 4:18; Phi-líp 3:13,14.

g. Coi chừng con người kêu gọi và tìm kiếm sự chấp thuận của con người thay vì của Chúa.

3 nhóm được kêu gọi là:

1. Được Chúa kêu gọi: A-rôn. Hê-bơ-rơ 5:4; Dân 17:1-10,

2. Được con người kêu gọi: Các thầy thông giáo. Ma-thi-ơ 23:5-10; Vua Sau-ơ. 1 Sa-mu-ên 8:19-22; 12:12,13.

3. Được bản thân kêu gọi hay tự lập mình lên: U-ri, 2 Sử-ký 26:18; A-đô-hi-gia, 1 Các vua 1:5,13.

**2. ĐƯỢC CHÚA CHỌN** - Đây là lúc Chúa chọn bạn bắt đầu làm Công việc theo ơn kêu gọi.

a. Nhiều người có sự kêu gọi không đủ tiêu chuẩn để được Chúa chọn. Chúa Giê-su phán trong Ma-thi-ơ 22:14. Một số ví dụ:

1. Đạo quân của Ghê-đê-ôn 32000 được gọi nhưng 300 được chọn. Các quan xét 6:34-35; 7:2-7.

2. Người trai trẻ giàu có được gọi nhưng không được chọn do giàu có. Ma-thi-ơ 19:16-22

3. Dân Y-sơ-ra-ên - có trên 600.000 người được gọi ra khỏi Ai-cập nhưng chỉ có 2 người được chọn vào xứ hứa. Dân số ký 14:30.

b. Sau khi chúng ta biết sự kêu gọi của Chúa, chúng ta phải chuẩn bị đời sống, còn không Chúa không chọn chúng ta.

1. Ôn gọi tự nhiên. Cần nhiều năm chuẩn bị. 1 Côr 15:46.

2. Ôn gọi thuộc linh. Cần mất nhiều năm chuẩn bị. Ê-sai 48:10; Phi-líp 3:131-4; Lu-ca 12:48.

a. Môi-se được Chúa kêu gọi (Công vụ 7:21-25; 1 Côr 1:26). Nhưng ông chưa sẵn sàng được chọn cho đến nhiều năm sau khi ở tại đồng vắng. Phục 8:2; Xuất 4:10; Dân 12:3; 1 Cor 1:27-29; Ê-sai 48:10; Xa-cha-ri 4:6.

b. Phi-e-rơ được kêu gọi khi ông là người đánh cá thất học. Ma-thi-ơ 4:18-19, Lu-ca 5:8. Chúa chuẩn bị và chọn lựa. Công 4:13. Ê-sai 40:4.

c. Chúa sẽ thử chúng ta để xem thử chúng ta chuẩn bị để Ngài chọn hay không. Ví dụ:

1. Những binh sĩ của Ghê-đê-ôn. Các quan xét 7:4-7.

2. Dân Y-sơ-ra-ên tại đồng vắng - họ có 10 thử thách thử họ.

3. Rê-bê-ca - Sáng 24:12-20.

**3. TRUNG TÍN** - Những người được Chúa chọn phải trung tín hoàn tất chức vụ.

Nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn. Ví dụ :

1. Vua Sau-lơ – 1 Sa-mu-ên 15:17,24

2. Giu-đa - Giảng 12:6.

3. Sam-sôn – Các quan xét 16:1,4,1-7,20.

b. Ba chìa khoá để học sự trung tín:

1. Lu-ca 16:10 - trung tín trong chuyện nhỏ. Xa-cha-ri 4:10; 2 Các vua 5:9-13; 13:14-19; 1 Sa-mu-ên 17:33-36; Lu-ca 19:17

2. Lu-ca 16:11 trung tín trong trách nhiệm tự nhiên. 1 Côr 15:46; 1 Các vua 19:21; 1 Ti-mô-thê 3:4-5; 2 Các vua 2:9-15.

3. Lu-ca 16:12 trung tín của người khác. Sáng thế ký 39:2-9; 24:12-22. Phi-líp 2:19-22. Sáng thế ký 41:39-45; 24:60-67; 1 Ti-mô-thê 4:14,

c. Ví dụ những người được kêu gọi, được chọn và trung tín:



1. Môi-se - 3 thời kỳ 40 năm.
  - 40 năm tại Ai-cập. Được kêu gọi. Công vụ 7:22-25.
  - 40 năm tại đồng vắng - được chọn. Công vụ 7:30-35.
  - 40 năm dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên - trung tín. Phục 34:7; Hê 3:5.
2. Giô-sép - 3 vị trí trong đời:
  - Được kêu gọi là con - Sáng 37:3-11.
  - Được chọn làm hô lệ - Sáng 41:37-43.
  - Trung tín làm người lãnh đạo - Sáng 41:46-50:26.
3. Ê-xơ-tê - 3 nhà:
  - Nhà Mạc-đô-chê - được kêu gọi. Ê-xơ-tê 2:5-8.
  - Nhà của các người nữ - được chọn. Ê-xơ-tê 2:12-17.
  - Nhà của vua - trung tín. Ê-xơ-tê 4:13; 5-9.

## **E. CHÚNG TA ĐƯỢC CHUẨN BỊ QUA CÔNG VIỆC CỦA THÁNH LINH**

Có sự mặc lấy quyền năng và biến đổi liên tục của Công việc Đức Thánh Linh, 2Côr 3:18. Công vụ 1:8

1. Trong đời sống Chúa Giê-su:
  - a. Chúa Giê-su; được đầu thai bởi Đức Thánh Linh. Lu-ca 1:34-35.
  - b. Chúa Giê-su được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Lu-ca 3:22; 4:1.
  - c. Chúa Giê-su nhận quyền năng Đức Thánh Linh (Lu-ca 4:14 và bắt đầu làm phép lạ. Giăng 2:11.)
2. Trong đời sống các môn đồ Chúa:
  - a. Trước thập tự giá, Đức Thánh Linh ở với họ. Giăng 14:17; 7:39.
  - b. Sau sự sống lại Đức Thánh Linh ở trong họ. Giăng 14:7; 20:22.
  - c. Vào ngày lễ Ngũ Tuần họ được báp-têm trong Đức Thánh Linh. Công vụ 1:4-5; 2:1-4.
3. Trong đời sống của mỗi Cơ-đốc nhân :
  - a. Đức Thánh Linh đến sống trong chúng ta khi chúng ta được tái sinh. Giăng 3:5; Rô-ma 8:9. Ê-phê-sô 1:13-14.
  - b. Chúng ta có thể được báp-têm trong Đức Thánh Linh. Công vụ 8:12-17; 19:2-6.

c. Có sự tăng trưởng bông trái của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta (Ga-la-ti 5:22-23).

d. Có sự xúc dầu của 7 linh của Chúa. Khải huyền 5:6; Ê-sai 11:2.

## **F. CHÚNG TA CẦN QUÂN BÌNH GIỮA ĐỨC TÍNH VÀ CHỨC VỤ**

1. Chê-ru-bin - Dạy chúng ta bài học quan trọng. Ê-xơ-tê 1:10.

2. Sư tử - Sư tử là một lãnh đạo.

a. Mạnh mẽ. Châm ngôn 30:30. Giô-ên 1:6-9; A-ghê 2:4; 1Sử ký 28:20.

b. Can đảm và không sợ. Ê-sai 31:4, Châm ngôn 28:1.

c. Tiếng nói đầy uy quyền. Ô-sê 11:10; Châm 20:2. 1Sa-mu-ên 15:24-26.

d. Công việc uy quyền. Mi-chê 5:8. Ma-thi-ơ 18:15-17; Công vụ 5:9-10; 13:9-11; 1Côn 5:3-5 & 11.

3. Con bò - chức vụ sư tử không thôi thì không quân bình. Mác 10:44. Ma-thi-ơ 21:12-14.

a. Một công nhân. 1Ti-mô-thê 5:17-18.

b. Người mang gánh nặng kiên trì. 2Ti-mô-thê 2:24; Ga-la-ti 6:2.

c. Kết quả. Châm ngôn 14:4; Giăng 15:16.

4. Chim ưng - chim ưng bày tỏ đặc tính thiên đàng.

a. Làm tổ trên cao (Gióp 39:27). Chúng ta ở các nơi trên trời. Ê-phê-sô 2:6.

b. Bay trên tầng trời (Châm 23:5). Chúng ta cũng vậy. Ê-sai 40:31.

c. Cái tầm nhìn xa (Gióp 39:29) chúng ta phải là những người nam người nữ có khả năng. Châm 29:18; Đa-ni-ên 2:47; A-mốt 3:7; Ê-phê-sô 1:17-18.

5. Con người. Ê-xơ-tê 1:10.

a. Bản chất con người thuộc về đất. Sáng 2:7. 1Côn.15:47-49; 1Côn 9:22-23

b. Đức Chúa Trời trở thành: người giúp đỡ chúng ta. Giăng 1:14; Phi-líp 2:5-8; Hê-bơ-rơ 4:15.

c. Chúa Giê-su minh họa một chức vụ quân bình khi Ngài gặp người đàn bà tại giếng nước. Giăng 4:6-26.

## **G. CHÚNG TA ĐƯỢC CHUẨN BỊ QUA SỰ CHỊU KHỔ**

1. Rôma 8:16,17.

2. Ma-thi-ơ 16:24.

3. Phi-líp 3:10-11

4. Hê-bơ-rơ 12:5-11; 5:8; Ga-la-ti 4:1-2.

5. Hai chìa khoá từ Hê-bơ-rơ 12:2 giúp chúng ta chịu khổ:

a. Nhìn xem Chúa Giê-su. Phi-líp 1:6; Giê-rê-mi 32:27.

b. Nhìn xem tương lai vui mừng đang chờ đón chúng ta. Rô-ma 8:18. Nê-hê-mi 8:10.

## H. CHÚNG TA CHUẨN BỊ BẰNG CÁCH NHÌN XEM CHÚA

1. 1 Giăng 3:2 “Khi Ngài hiện đến” là khi nào?

a. Tái lâm – 1 Tê 4:16; 1 Côr 15:52.

b. Bây giờ - 2 Côr 3:18.

2. 2 Côr 3:18.

a. Được biến hoá - từ Hy-lạp là "metamorphoo" dùng để mô tả sự thay đổi con sâu thành con bướm.

b. Cùng một từ trong Ma-thi-ơ 17:1,2.

c. Môi-se được biến hoá bởi vinh hiển Chúa. Xuất 34:29-30. Ê-sai 6:1-8.

d. Chúa Giê-su ban sự vinh hiển của Ngài cho chúng ta. Giăng 17:22.

1. Vinh hiển của con cái là cha họ. Châm 17:6.

2. Con cái thuộc linh là vinh hiển của chúng ta. 1 Tê 2:19-20; Thi 127:4-5

3. Đức Chúa Trời tái hiệp gia đình của Ngài trong những ngày sau rốt để chuẩn bị chúng ta cho sự tái lâm. Ma-la-chi 4:6.

