

SỰ KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI

I. LỜI GIỚI THIỆU

Sự kính sợ Chúa được nói đến nhiều lần trong Kinh Thánh nhưng vẫn còn là một khái niệm mơ hồ đối với tín hữu. Sự sợ hãi tự nhiên đi đôi với hình phạt (1 Giăng 4:18) và có thể trói buộc cũng như giới hạn hành động của một người.

A. Sự kính sợ Chúa là gì?

Định nghĩa: là một lòng tôn kính sâu sắc, và thái độ cực kỳ sùng kính pha lẫn kính sợ.

B. Hai loại ảnh hưởng Chúa dùng:

1. TÌNH YÊU THƯƠNG của Chúa (Nhã-ca 1:4). Tình yêu thương của Chúa kéo một người đến gần Ngài.

2. SỰ KÍNH SỢ Chúa (Ê-sai 30:21). Sự kính sợ Chúa đứng phía sau một người và nói, “*Này là đường đây, hãy noi theo.*”

Nê-hê-mi 5:9 “*Anh em há chẳng phải nên bước đi trong sự kính sợ Đức Chúa Trời sao?*” Câu trả lời là: “*Phải, tôi nên làm như vậy*”

C. Sự kính sợ Chúa còn đến đời đời: Thi-thiên 19:9 “*Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời.*” Đây là một đặc điểm phân biệt đời đời đối với Chúa.

1. Hội-thánh được thành lập trên sự kính sợ Chúa. Công-vụ 5:11, 9:31.

2. Các thánh đồ được chuộc trên thiên đàng cứ ở trong sự kính sợ Chúa. Khải-huyền 19:5.

II. SỰ KÍNH SỢ CHÚA LÀ GÌ?

A. Kính sợ Chúa là khởi đầu _____. Sự kính sợ Chúa là nền tảng và cánh cửa để khôn ngoan bước vào tâm lòng con người. Châm-ngôn 9:10 và Thi-thiên 111:10.

* Gióp 28:12-14 Gióp hỏi, “*Sự khôn ngoan tìm được ở đâu? Tại nơi nào có sự thông sáng?*”

* Câu 20, câu hỏi này được lặp lại: “*Vậy thì sự khôn ngoan ở đâu đến?*”

* Câu 28 đưa ra câu trả lời: “*Kính sợ Chúa, ấy là sự khôn ngoan; Tránh khỏi điều ác, ấy là sự thông sáng*”

* Sự khôn ngoan bước vào tâm lòng con người qua sự kính sợ Chúa.

- * Khôn ngoan là khả năng sống một cách khéo léo và thành công. Tuy nhiên để có sự khôn ngoan, thì trước hết chúng ta phải có sự kính sợ Chúa.
- * Sự khôn ngoan và trở nên khôn ngoan được nói đến hơn _____ lần trong Kinh Thánh. Trong 9 chương đầu tiên của sách Châm-ngôn, Đa-vít đang cố gắng dạy sự khôn ngoan cho con trai mình là Sa-lô-môn. Ông nhắc đến sự khôn ngoan 24 lần trong 9 chương đó.

Chúng ta cần khôn ngoan trong mọi lĩnh vực của đời sống. Sự khôn ngoan là cần thiết trong các mối quan hệ của chúng ta với người khác, hẹn hò, tình bạn, và hôn nhân.

* Châm-ngôn 2:10-15 Khôn ngoan sẽ bảo vệ bạn khỏi kẻ ác. Kẻ từ bỏ đường lối công bình, sa ngã, nhưng vẫn ở trong hội thánh. Kẻ đó là thợ săn người, một kẻ bại hoại.

* Châm-ngôn 2:16,17 Khôn ngoan sẽ bảo vệ bạn khỏi người đàn bà gian ác. Kẻ đã bỏ giao ước mình với Đức Chúa Trời. Kẻ lừa dối bạn đời của tuổi thanh xuân. Kẻ đó bị sa ngã, nhưng vẫn ở trong hội thánh. Sự khôn ngoan sẽ bảo vệ bạn khỏi người đàn bà đó.

* Châm-ngôn 7:4,5 *Hãy nói với sự khôn ngoan rằng: Ngươi là chị em ta! Và xưng sự thông sáng là bằng hữu con; Để nó gìn giữ con khỏi dâm phụ, khỏi đàn bà ngoại hay nói lời dùa nịnh.*

* Sự khôn ngoan sẽ bảo vệ bạn khỏi những người đó và sẽ gìn giữ bạn để không trở nên giống như họ.

* Tuy nhiên, chúng ta không thể có sự khôn ngoan mà trước hết không có lòng kính sợ Chúa, vì kính sợ Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan!

* Châm-ngôn 2:1-5 *“Nếu con tìm sự khôn ngoan... bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va”*

B. Kính sợ Chúa là _____ (Châm-ngôn 8:13)

- Châm-ngôn 16:6 *“Và bởi sự kính sợ Đức Giê-hô-va người ta xây bỏ điều ác”*

- Châm-ngôn 3:7 *“Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và lìa khỏi sự ác”*

- Xuất 20:20 *“Đừng sợ chi, vì Đức Chúa Trời giáng lâm đặng thử các ngươi, hầu cho sự kính sợ Ngài ở trước mặt các ngươi, cho các ngươi không phạm tội.*

- Thi-thiên 34:11 & 14 *“Hỡi các con, hãy đến nghe ta; Ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Hãy tránh sự ác, và làm điều lành, Hãy tìm kiếm sự*

hòa bình, và đeo đuổi sự ấy.”

** Điều ác có nghĩa là gì? _____

Sự thánh khiết thật đến qua sự kính sợ Chúa:

* 2 Cô-rinh-tô 7:1 - *“hãy làm cho sự thánh hóa được trọn vẹn trong niềm kính sợ Đức Chúa Trời.”* Sự thánh khiết là bông trái hay kết quả của sự kính sợ Chúa.

* Thi-thiên 19:9 *“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch,”* [thánh khiết, trong sạch, không có sự đồi bại]

Chúng ta được nên thánh khi ghét điều ác và yêu sự công bình.

* Hê-bơ-rơ 1:9. Chúa Giê-xu ghét _____ và ưa điều công bình.

** Những điều Chúa Giê-xu ghét? (Châm-ngôn 6:16:19) _____

Sam-sôn yêu sự công bình nhưng không ghét điều gian ác. Đời sống của ông là một sự pha trộn và nhập nhằng giữa hai con đường.

III. TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI KÍNH SỢ CHÚA?

A. Đức Chúa Trời đoán xét và ban thưởng tùy theo hành động, việc làm, lời nói và thái độ của chúng ta.

Ê-sai 59:18,19 Bởi vì Ngài báo trả cho mỗi người tùy việc họ làm. Chúa báo trả cho chúng ta tùy theo hành động của chúng ta.

Giê-rê-mi 32:19 *“Muru mô Ngài lớn lao, và công việc thì có phép tắc. Mắt Ngài mở soi trên mọi đường lối con trai loài người, **đặt báo cho mỗi người theo đường lối nó, và theo quả của việc làm.**”*

Hê-bơ-rơ 11: 6 *“... Đức Chúa Trời là Đấng ban thưởng ...”*

Lu-ca 23: 39,40,41 *“Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài ... nhưng tên kia trách nó rằng: ...còn chẳng sợ **Đức Chúa Trời** sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì **hình ta chịu xứng với việc ta làm...**”*

Truyền đạo 12:13,14 Sa-lô-môn nói rằng, *“Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này: **Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của người. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến nỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy.**”*

* Mọi lời nói, tư tưởng, hành động của chúng ta đều được ghi lại và đánh giá,

chúng ta sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời và giải trình về tất cả những sự này.

- 1 Cô-rinh-tô 3:9-11 *“phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó”* Đấng Christ là nền vững chắc của chúng ta, nhưng chúng ta xây trên nền đó qua những hành động và việc làm của chúng ta.

- 2 Cô-rinh-tô 5:10 Chúng ta thấy đều phải trình diện trước tòa án của Đấng Christ để giải trình về những việc chúng ta đã làm khi còn trong xác thịt, bất kể là thiện hay ác. Sau đó chúng ta sẽ nhận lãnh phần thưởng hoặc sự phán xét tùy theo việc làm của mình.

Từ *“tòa án”* trong 2 Cô-rinh-tô 5:10 theo tiếng Hy Lạp là BEMA, có nghĩa là:

BEMA tương tự như một khán đài nơi các trọng tài của cuộc thi sẽ ngồi và quyết định xem phần thưởng nào sẽ được trao cho mỗi thí sinh.

Câu 11- *“Vậy do biết kính sợ Chúa, chúng tôi cố gắng thuyết phục mọi người”*

Gia-cơ cảnh báo chúng ta 3 lần, *chớ tự dối mình*

- 1 Giăng 3:2,3 Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch

- Rô-ma 14:12 Mỗi người trong chúng ta phải khai trình với Chúa về cách mà chúng ta đã sống cuộc đời của mình.

- 1 Cô-rinh-tô 3:12-15 Công việc của mỗi người sẽ được thử bằng lửa. Nếu công việc của chúng ta là vàng (bản chất thiên thượng), bạc (sự cứu chuộc), đá quý (mỹ đức), chúng ta sẽ có phần thưởng. Nếu công việc của chúng ta là gỗ, cỏ khô hay rơm rạ (công việc của xác thịt), chúng sẽ bị thiêu rụi và chúng ta sẽ phải chịu mất mát.

- Hê-bơ-rơ 4:12,13 *Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.*

- Áp-ra-ham và Lót : Công việc của Áp-ra-ham giống như vàng, bạc và đá quý. Trong cõi đời đời, Đức Chúa Trời đã ban cho ông một thành.

Công việc của Lót giống như gỗ, cỏ khô và rơm rạ. Ông sống cho thế gian và mất hết mọi thứ trong cơn phán xét. Ông là một người công bình, nhưng ông đã không cẩn thận về cách sống của mình.

Cách chúng ta đối xử với người khác cực là kỳ quan trọng:

Điều răn lớn nhất thứ hai nói về _____ của chúng ta với người khác.

- Ma-thi-ơ 5:23 Chúa Giê-xu đặt các mối quan hệ trên các của dưng

- 1 Giăng 4:20 *“Vi có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em*

mình, thì là kẻ nói dối...

- Truyền-đạo 3:15 Đồi lúc Đức Chúa Trời tìm kiếm những gì đã qua. Có lúc chúng ta cần sửa chữa những sai lầm trong quá khứ.
- Lu-ca 19:2-9 Sau khi Xa-chê trả lại mọi người những gì ông đã lấy của họ, Chúa Giê-xu phán, “*Hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà ngươi.*”
- Châm-ngôn 24:12 “*Ngài sẽ báo mỗi người tùy theo công việc họ làm.*”
- Ma-thi-ơ 10:42,42 Mỗi hành động tử tế đều được ban thưởng
- 1 Cô-rinh-tô 13:1-3 Không chỉ hành động của chúng ta mà _____ và động cơ của chúng ta cũng sẽ bị phán xét. “*Nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì.*”
- Ma-thi-ơ 6:1 Nếu bạn làm việc thiện trước mặt người ta để được họ nhìn thấy, thì bạn sẽ không có phần thưởng trên trời.
- Lu-ca 6:24 *Song, khôn cho các ngươi là người giàu có, vì đã được sự yên ủi của mình rồi!*

Lớn nhất trong nước thiên đàng:

- Ma-thi-ơ 18:1-3 Chúa Giê-xu không quở trách các môn đồ vì muốn làm lớn. Ngài dạy họ làm thế nào để làm lớn.
- Ma-thi-ơ 20:20 & 24-27 Mẹ của Gia-cơ và Giăng muốn các con trai mình làm lớn nhất. Chúa Giê-xu chỉ cho bà biết ý tưởng về sự cao trọng của bà là lạc hậu, bà đã bị nhầm lẫn. Người lớn hơn hết CHÍNH LÀ tôi tớ.
- Mác 12:41, 42-44 Chúa Giê-xu quan sát dân chúng khi họ mang lễ vật đến đền thờ. Ngài khen ngợi người đàn bà nghèo dâng hai đồng xu.
- * Chúng ta muốn làm những công việc lớn lao của Đức Chúa Trời nhưng thường những việc lớn là những việc nhỏ mà không ai để ý đến.
- Ma-thi-ơ 25:14,15 Dụ ngôn về các ta-lâng. Nếu ai đó có 10 ta-lâng và họ chỉ sử dụng 6 ta-lâng, thì họ là Cơ-đốc nhân chỉ kết quả 60 lần. Nếu ai có 1 ta-lâng và sử dụng 1 ta-lâng đó, họ là Cơ-đốc nhân kết quả 100 lần.
- * Những ai bị xem là ít quan trọng vẫn có mọi cơ hội để làm lớn trong nước thiên đàng.
- Thi-thiên 62:12 Chính bởi _____ của Chúa mà Ngài ban thưởng cho việc làm của chúng ta. Không có việc tốt hay sự hy sinh nào mà Đức Chúa Trời không nhìn thấy, dù nó nhỏ bé thế nào.
- Châm-ngôn 23:17,18 Kính sợ Chúa - chắc chắn có một kết thúc tốt đẹp. Giê-

rê-mi và Đa-vít nghĩ rằng không có sự công bằng trên đất. Giê-rê-mi nói, “*Tại sao kẻ ác thịnh vượng?*” Đa-vít nói: “*Lạy Chúa, cho đến bao giờ? Nhưng đến cuối cùng, mọi sự đều công bằng. Phần thưởng cuối cùng được ban cho trong cõi đời đời.*”

B. Vì ai gieo giống chi, gặt lại giống ấy.

Ga-la-ti 6:6,7. “*Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy*”

Một số người bị lừa dối - họ tin rằng họ có thể gieo điều này và gặt lại điều gì đó khác.

Những ví dụ về việc gieo & gặt:

1. Gia-cốp - Tên của ông có nghĩa là *kẻ lừa đảo hoặc người chiếm đoạt*. Ông lừa dối cha mình và gặt lại sự lừa dối trong _____ năm tiếp theo. Gia-cốp gieo sự lừa dối hai lần và gặt đến mười lần (Sáng-thế 31:7).

* Bạn luôn gặt hơn điều bạn gieo. Nhờ gặt những gì đã gieo mà Gia-cốp KÍNH SỢ Chúa và GHÉT điều ác

* Lu-ca 6:37, 38 “*Đừng đoán xét ai, thì các người khỏi bị đoán xét; đừng lên án ai, ...vì các người lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các người mực ấy.*” Chúng ta làm điều gì cho người khác, điều ấy cũng sẽ được làm cho chúng ta.

- Thi-thiên 18:25,26 Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho chúng ta theo cách mà chúng ta đối xử với người khác.

- Ma-thi-ơ 6:12 Chúng ta thậm chí còn cầu nguyện rằng Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta như cách mà chúng ta tha thứ cho người khác.

- Ma-thi-ơ 18:23-35 Người không chịu tha thứ sẽ bị phó cho sự hình phạt.

2. Đa-vít - Gieo hạt giống trung thành đối với Vua Sau-lơ. Nhiều năm sau, đến thời điểm gặt hái thành quả, Đa-vít thấy xung quanh mình là những người trung thành. Đa-vít gặt được sự thương xót, ngay cả trong thời điểm chịu sự phán xét vì tội lỗi cá nhân của mình.

- 1 Sa-mu-ên 23:3 & 17 Đa-vít đã sống trong các mối phúc - “*Làm điều tốt cho người bạc đãi mình*”

- 1 Sa-mu-ên 26:23,24 Đa-vít kính sợ Chúa và hiểu luật gieo gặt. Ông nói với Vua Sau-lơ, “*Tôi tha mạng cho vua, để Đức Chúa Trời cũng tha mạng cho tôi*”

3. Siép-ra và Phu-a - Xuất 1:15-17 & 20,21 Họ được lệnh phải giết tất cả các bé trai ngay khi chúng được sinh ra, nhưng họ **kính sợ Đức Chúa Trời** và bảo vệ con của người khác. Họ **đã gặt lại** chính gia đình của họ.

4. Những ví dụ khác

- Khải-huyền 13:10 Nếu ai giết người bằng gươm sẽ bị giết bằng gươm
 - Thi-thiên 18:25 Chúa đối với chúng ta theo cách chúng ta đối xử với người khác.
 - Ma-thi-ơ 5:7 Người thương xót sẽ được thương xót
 - Các Quan Xét 1:6,7 A-đô-ni-Bê-xéc bị bắt và bị chặt ngón cái của tay và chân. Ông nói, *“Điều ta đã làm, Đức Chúa Trời lại báo ứng ta.”*
 - Áp-đi-a 1:15 *“Vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần trên hết thảy các nước: Bấy giờ người ta sẽ làm cho người như chính mình người đã làm; những việc làm của người sẽ đổ lại trên đầu người!”*
 - Ma-thi-ơ 25:33 Các dân sẽ bị báo trả cho hành động của họ đối với người nghèo và người thiếu thốn.
 - Truyền-đạo 11:1 *Hãy liệng bánh người nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày người sẽ tìm nó lại.*
 - Phục-truyền 19:15-21 Luật làm chứng. Nếu ai đó vu cáo người khác, hình phạt trên người làm chứng dối sẽ là, *“các người phải làm cho hấn như hấn đã toan làm cho anh em mình”* (người bị vu cáo). Nếu ai đánh mình, hãy đánh lại họ. Nếu ai làm mình gãy răng, hãy làm họ gãy răng lại. Đó là luật trong Cựu Ước. Điều này được thấy trong Kinh Thánh - Trong sách Ê-xơ-tê, Ha-man gian ác bị treo trên cây mộc hình mà hấn đã làm cho Mạc-đô-chê.
 - Châm-ngôn 26:27 Ai đào hầm sẽ té xuống đó; Kẻ lăn đá, lại bị đá đè.
- Đó là LUẬT - “Bạn làm gì với người khác, bạn sẽ nhận lại y như vậy!” Bạn sẽ GẶT những gì bạn GIEO!

Nhưng Chúa GIÊ-XU đã đến, Ngài xoay chuyển điều đó để làm cho nó trở nên tích cực. Ngài phán, *“Áy vạy, hễ điều chi mà các người muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ”* Tại sao? Bởi vì bạn sẽ gặt những gì bạn gieo.

IV. ÁP DỤNG THỰC TẾ VỀ SỰ KÍNH SỢ CHÚA

Lê-vi Ký 25:17 *“Không được lường gạt nhau nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời vì Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các con.”*

Lê-vi Ký 19:32 Tôn trọng người già cả - hãy kính sợ Chúa. Cách chúng ta đối xử với người cao tuổi sẽ là cách mà chúng ta được đối xử khi về già.

Lê-vi Ký 25:36 Đừng cho anh em vay lấy lãi - hãy kính sợ Chúa.

Lê-vi Ký 25:42,43 Đối xử tốt với tôi tớ/kẻ hầu hạ/người làm công của mình - hãy kính sợ Chúa.

Ê-phê-sô 6:8,9 “*Bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời...*” Bất luận người chủ làm điều gì tốt hay xấu, người cũng sẽ nhận lãnh điều tương tự từ Chúa.

Phục-truyền 14:23 Nộp một phần mười - hãy kính sợ Chúa! Ma-la-chi 3:9-12 Nếu chúng ta dâng phần mười, Chúa hứa ban phước cho tài chính của chúng ta, còn nếu chúng ta không dâng, Chúa hứa rằng vấn đề tài chính của chúng ta sẽ bị rửa sạch.

A-ghê 1:3-11

Châm-ngôn 21:13 “*Ai bùng tai không khứng nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ, Người đó cũng sẽ kêu la mà sẽ chẳng có ai đáp lại.*”

Thi-thiên 41:1-3. Nhưng ai giúp người nghèo khổ, Chúa sẽ giúp đỡ họ trong lúc khốn cùng.

V. SỰ KÍNH SỢ CHÚA LÀ MỘT YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC LÃNH ĐẠO

Xuất 18:21. Môi-se được lệnh phải chọn ra những lãnh đạo kính sợ Chúa, chân thật và ghét lợi bất chính.

2 Sa-mu-ên 23:3 “*Người nào cai trị loài người cách công bình, cách kính sợ Đức Chúa Trời*” Điều đó có nghĩa là không phân biệt đối xử, không hời hợt, không thiên vị, v.v. Gia-cơ 2:1-4 những người đón tiếp khách vào hội thánh bị quở trách vì phân biệt đối xử.

Phục-truyền 17:19. Nói đến luật quản trị của một vị vua - “*Bản luật pháp ấy phải ở bên vua, và vua phải đọc suốt đời, để học tập kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tuân giữ mọi lời trong luật pháp và thực hành các mệnh lệnh này. Như vậy lòng vua sẽ không kiêu căng với anh em mình...*”

VI. PHƯỚC LÀNH ĐƯỢC BAN CHO NHỮNG NGƯỜI KÍNH SỢ CHÚA.

Thi-thiên 31:19. Sự nhân từ của Chúa được hứa cho những người kính sợ Ngài.

Thi-thiên 60:4. Chiến thắng được hứa cho những người kính sợ Ngài.

Thi-thiên 25:14. Những bí mật, lẽ thật và “ma-na giấu kín” của Chúa được bày tỏ cho những người kính sợ Ngài.

Châm-ngôn 22:4 nhờ kính sợ Chúa mà được giàu có, tôn trọng và sự sống.

Châm-ngôn 14:26,27. Con cái của những người kính sợ Chúa có nơi nương cậy vững chắc.

VII. KÍNH SỢ CHÚA DẪN ĐẾN SỰ CÁO TRÁCH, ẪN NẪN VÀ PHÁN HUNG

- Khải-huyền 4:5 Bảy ngọn đèn tượng trưng cho bảy Thần của Đức Chúa Trời.

- Ê-sai 11:2 Kính sợ Chúa là một trong 7 Thần của Đức Chúa Trời.

Kính sợ Chúa là sự xúc dầu đặc biệt từ Đức Chúa Trời dẫn đến sự cáo trách và ẫ n nẫ n sâu sắc. Mỗi cơn phẫ n hưng lớn trong hàng trăm năm qua đều có sự tác động của Thần Kính Sợ Đức Giê-hô-va.

Trong cơn phẫ n hưng tại xứ Wales, sự cáo trách về tội lỗi đã giẫ ng xuống trên cả nước. Những người trong quán bar bị cáo trách cách nặng nề đến mức không thể nhắc nổi ly bia đưa lên miệng. Theo đúng nghĩa đen, họ đã bò đến các hội thánh và tìm kiếm sự giải thoát cho tội lỗi của mình. Cơn phẫ n hưng dưới chức vụ của Charles Finney được đánh dấu bằng sự cáo trách bao trùm toàn bộ cộng đồng. Ngay cả những người đi xe vào thị trấn khi vẫn còn cách đó 20 km cũng chịu sự cáo trách sâu sắc về tội lỗi. Nhà nhà đều có tiếng khóc than khi tội nhân bị bóp nghẹt với cảm giác tội lỗi và nhận ra sự phẫ n xét sắp đến vì tội lỗi của mình. Họ cảm thấy như thể mình đang bị treo lũng lẫ ng phía trên ngọn lửa địa ngục và kêu cầu lòng thương xót.

